

In deze nieuwsbrief een (onvolledig) overzicht van wat er gebeurt wat soms de opbrengst is. Na het levendige hoogtepunt van de Daklozendag, nu aandacht voor de stilte van Allerzielen. Voelbaar in Waalhalla tijdens de Daklozendag en op het kerkhof van Jonkerbos is dat we het samen doen, samen met veel mensen van de straat, samen met andere organisaties, die we niet altijd zien, maar die ook wekelijks met dezelfde mensen bezig zijn. Samen met Het Kasteeltje, de NuNN, het MFC, met Straatmensen en Dagloon, met Iriszorg en Ribw, met Buitenzorg, en vele anderen. Het is prettig om te ervaren dat we in een netwerk zitten, onderling verbonden zijn, dat er meer is dan onze kapel. En ja, de opbrengst van onze inspanningen? De oogst is dat we samen een goed jaar hebben, samen met de bezoekers, onze Polen, onze vaste gasten. Dat we hen kennen en naast hen staan, praten, luisteren, sjoelen, kletsen. De betekenis zie je terug in de trotsheid van Radek, de dienst van Petra, het schilderen van de Polen, de getuigenissen op het kerkhof. Dat we er zijn op speciale momenten en ook op heel gewone dagen waarop wij iedereen onze gastvrijheid aanbieden en een eindje met hen oplopen.

HET ATELIER VAN DE OVERLEVINGSKUNST

is weer nieuw leven ingeblazen. Marjolein, docent tekenen en schilderen van de Lindenberg, begeleidt de bezoekers op maandagmiddag, van 2 tot 4 u. Marjolein: "Vorige week waren er al 9 mensen die meededen. En het was ook echt een fijne sfeer, veel gelach. De bezoekers beschilderen een klein plankje en krijgen daarvoor € 4, dat geeft natuurlijk wel wat motivatie." Er schilderen vooral Polen, een ervan zei vorige week: "ik heb vandaag iets nieuws ontdekt over mijn collega's: het zijn allemaal kunstenaars!".



COMPOT DE STRUGURI

Franklin haalt zoals elke week eten bij de mini market aan de Bloemerstraat. Dit keer vertelt hij de Syrische eigenaar dat hij kookt voor dak- en thuislozen. 'O', zegt de man spontaan, 'maar dan heb ik wat voor je', en hij pakt wat potten van rekken en geeft die Franklin mee. 'En ik zal nog meer voor je verzamelen, in een doos in het ma-



RADEK KOOKT

Korte tijd geleden heeft er voor het eerst een Pool gekookt op de woensdag. Radek vertelt: "het is niet mijn beroep, maar echt mijn hobby, ik doe het graag". Hij maakt Carbonara die met smaak opgegeten wordt. Nog leuker is het effect op Radek: hij neemt het heel serieus, deelt het koken op zijn eigen manier in, en is uiteraard supertrots!

HERDENKEN IN DE KAPEL

De afgelopen tijd zijn er 2 herdenkingsdiensten in de kapel geweest, van mensen die wij niet zo goed kennen. Het is nieuw dat de kapel hiervoor gebruikt wordt.

De eerste dienst was voor Petra, die in Bloemheuvel van de RIBW woonde. Zij heeft zelf aangegeven dat ze in onze Kapel een herdenking wilde, omdat dit een bijzonder plekje voor haar was. Ze heeft de kapel jaren geleden veel bezocht. Jolijn van de Ribw vertelde heel mooi over Petra. Inge: "zo mooi! Het was alsof ik Petra nu zelf ken". Ook een vriendin en het beste maatje van Petra waren aanwezig.

De tweede dienst was voor Hachim, die lang in de Nunn gewoond heeft en al 20-25 jaar op straat leefde. Twee landgenoten van Hachim kwamen tijdens de dienst ook langs. Beide keren was de kapel propvol. Heel fijn en mooi dat de kapel hiervoor gebruikt mag worden!

ALLERZIELEN

Het is fris op kerkhof Jonkerbos, maar ook prettig druk, veel begeleiders, ook aardig wat bezoekers. We strooien as uit, hangen naamplaatjes aan het monument, branden kaarsjes, zingen, bidden en leggen bloemen. Heel stemmig, maar het hoogtepunt zijn toch altijd de verhalen van mensen die de overledenen gekend hebben. Zij De een vertelt een anekdote, een ander verzucht ´ik ben gewoon blij haar gekend te hebben´. Recht uit het hart. En dat raakt. Daardoor gaan de overledenen leven.

