

Exposeren

We willen graag exposeren, zodat het werk gezien wordt. Dat doen we jaarlijks tijdens de amateurkunstwedstrijd in de Nijmeegse Schouwburg, maar ook in kerken, verzorgingshuizen, café's, buurthuizen enzovoort. Interesse? Laat het weten via de coördinator, Peter Schoenmakers, email: peter@kruispuntnijmegen.nl

Pleisterplaats voor dak- en thuislozen

Het Kruispunt Nijmegen biedt een plek waar (voormalig) dak- en thuisloze mensen zich thuis kunnen voelen.

Het Kruispunt werd in 1998 op straat opgericht met de bedoeling aanwezig te zijn bij mensen van de straat.

Activiteiten

In al onze activiteiten en projecten staan onze kernwaarden centraal: laagdrempelig, open, medemenselijk, onvoorwaardelijk, onbevooroordeeld, betrokken en mensen in hun kracht zetten.



Rein



Unico

Kunstenaars
van
Het Kruispunt
willen gezien
worden

Kunstenaars
van
Het Kruispunt
willen gezien
worden

Contact

www.kruispuntnijmegen.nl
[www.facebook.com/
kruispuntnijmegen](https://www.facebook.com/kruispuntnijmegen)





Adil

Maken

Tijdens de inloopochtenden of -middagen kunnen bezoekers tekenen, schilderen of andere creatieve activiteiten ondernemen. Het Kruispunt zorgt voor de middelen, de bezoekers voor de invulling. Het werk wordt bewaard en kan worden geëxposeerd of verkocht. Het resultaat is vaak heel direct en vertelt iets over de achtergrond, het land van geboorte of hoe iemand tegen de wereld aankijkt.

Kijken

Een kunstwerk geeft een blik in de ziel. Je laat je zien. Soms vrolijk, soms bont, soms droevig, soms ingewikkeld. Daarom willen we graag dat veel mensen er van kunnen genieten.



Han

Kopen

De gemaakte kunst is te koop. De prijzen zijn bescheiden. De helft gaat naar de maker en de andere helft van de verkoopprijs naar Het Kruispunt.



Clemens